

HANTUM

Protestantse gemeente Hantum c.a.



Jaargang 27 - nummer 21
vrijdag 20 november 2020

Zondag 22 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

9.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: Dhr. J. Koolstra

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Eredienst PKN: collecte pastoraat

Als de coronamaatregelen het toelaten is er tijdens de dienst zondagsschool/-club

Zondag 29 november

9.30 uur Ds. R. Reitsma, Goutum

Organist: Dhr. J. Boeijenga

1^e collecte: Diaconie Werelddiaconaat

2^e collecte: Eredienst

3^e collecte: Zending Project Rwanda

Van de pastor

In onze gemeente zijn er zorgen, broeders en zusters die behandeld worden voor een kwaal, zij die aan het revalideren zijn, of in afwachting van onderzoeken of controles. Ook is er gemis van dierbaren. Zorgen kunnen zwaar op ons drukken. Laten we alles op Hem afwentelen, God die ons kent en onze zorgen. Dat Hij ons blijft dragen door de moeilijkheden heen.

Toen in maart de Coronatijd begon heb ik in alle onrust de waarde van gebed herontdekt. Niet dat bidden altijd zo gemakkelijk is. Maar het hebben van een vast gebedsritme geeft mij zekerheid en vertrouwen. Zaken uit handen kunnen geven voor je de dag begint en de dag met alle beslommeringen weer in Gods handen leggen voor je gaat slapen. Vaak is dat gebed een antwoord op een stukje wat ik lees in de Bijbel of een dagboek. Woorden voor het gebed vinden we onder andere in de Psalmen.

U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. (Psalm 139:5-6 HSV)

Er zijn hele handige hulpmiddelen om dagelijks even stil te staan, contact te zoeken met God. En zo je geloof te voeden. Een kort moment van verdieping in Gods Woord waarmee je verder kan. Zo is er de app Eerst Dit, te vinden op de website: eerstdit.eo.nl. Een soort podcast waarbij elke dag in 7 minuten wordt stilgestaan bij een tekst en daarop een gebed volgt. Daarnaast zijn er andere apps: zoek maar eens in de store op je smartphone naar Bijbel. Probeer het maar eens, het kan vast geen kwaad.

Voorzichtig zet ik het bezoekwerk in de gemeente voort. Ik probeer zoveel mogelijk op afspraak te bezoeken zodat we van te voren de gezondheidscheck bij elkaar kunnen doen. Ik blijf beschikbaar om langs te komen. Schroom niet om te bellen, whatsappen of mailen als je/u even wilt praten.

Bij de diensten

De kerkdiensten kunnen nog steeds bezocht worden. Blijft u meedoen: online of in de kerk?

Op **22 november** is het **de laatste zondag van het kerkelijk jaar**, we gedenken dan de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In deze dienst is het gebruikelijk gemeenteleden en dorpsgenoten te herdenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zij worden allen genoemd en ter nagedachtenis aan hen wordt er een kaars aangestoken. In het afgelopen jaar is overleden uit onze gemeente:

Anneke de Vries-Venema, geboren 7 maart 1934, overleden 5 april 2020.



Rouw is complex en valt niet gemakkelijk te omschrijven. Een mens wordt geschokt in heel zijn wezen. We wensen hen die verdriet dragen op wat voor wijze dan ook, Gods troostende nabijheid toe.

Persoonlijk een kaarsje aansteken op eeuwigheidszondag

Op **zondagavond 22 november** is de kerk open voor iedereen. Tussen 19.30u en 20.30u kun je persoonlijk een kaarsje aansteken voor iemand die je wilt gedenken en die je meedraagt in je hart. Graag hierbij wel rekening houden met de maatregelen rondom Corona.

Opmnames van diensten geluid en Youtube

We gaan door met het opnemen van de erediensten, zowel op beeld als geluid. In de loop van de zondag komt de beeld en geluidsopname op Youtube, een link is te vinden op onze website onder kerkdiensten. De cameraopname blijft zo'n 2 weken staan i.v.m. rechten aan getoonde liederen. Daarnaast is er de geluidsopname op een SD-kaartje.

Mocht u de dienst op deze wijze willen volgen, maar u krijgt het om welke reden niet voor elkaar, dan zijn we bereid om u hierbij te helpen. Neem hiervoor contact op met Anja Dijkstra 06-219 778 41.

*Een hartelijke groet,
Wiebe Feddema*

Verjaardagen 75+

Mevrouw M. Dijkstra-Dijkma, Kamphússtrjitte 24, 9144 CS Hantumhuizen hoopt op 2 december haar verjaardag te vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. Dat onze God u ook het komende levensjaar nabij wil zijn.

Bloemengroet

Vanuit de kerk is er een bloemengroet gegaan naar fam. Vos (huwelijksjubileum) en dhr. G. Hiemstra (verjaardag).

Bedankt

Beste mensen,

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, de vele kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen in verband met ons 50 jarig huwelijk op 5 november. Geweldig!

Heine en Fo Vos

Terugblik dankdienst 4 november 2020

Namens de liturgische commissie een toelichting over de dankstondschikking tijdens de dankdienst.

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig.

Het hebben van een stip op de horizon helpt.

De cirkel in het kader beeld deze stip uit.

De open , verlichte ruimte trekt de aandacht.

De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog.

Als mensen zien komen we in beweging.

Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd GOED te kijken, waar te nemen naar wie (of wat) we onderweg tegenkomen.

Het licht mag in ons schijnen. De duisternis verdwijnt door het licht te brengen.

Om dankbaarheid te symboliseren is er een kleine uitstalling gemaakt van verschillende oogstproducten, dankbaar voor het dagelijkse brood ons gegeven, voor de goede dingen in ons leven.

Op het veld en in de kassen groeiden weer verschillende gewassen.

Belangrijk is om stil te staan bij alle goeds wat wij ontvangen, en er voor elkaar te kunnen zijn .

Het verband tussen het zaaien en het oogsten, de verbondenheid met God wordt gesymboliseerd met de kleur groen, gedrapeerd bij het geheel op de tafel met enkele oogstproducten.



Hierbij nog een lied als dank voor wat wij hebben ontvangen:

*Dank U Heer, voor al wat leeft
Dank U voor alles wat Gij geeft
Voedsel, vreugde en overvloed
Gij zijt overstelpend goed*

*Wind en wolken, licht en lucht
Velden vol goede vrucht
Dank dat zoveel bloemen bloeiden
Dank U voor al wat groeide.*

Collecte

De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers:

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente.

Agenda

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 4 december a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 27 november sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.